



*Greetje was een wandelaar geworden. Haar pad was vier parketstroken breed en liep vlak langs de eettafel, waaraan Frans zijn brood at. Hij was eraan gewend geraakt, zoals een stratenmaker zich verzoent met het voorbijrazende verkeer. Dit dwangmatige bewegen was iets van het laatste jaar. Voor die tijd waren er de angsten.*

Hoe verandert een relatie als je partner dementeeert? Wat gebeurt er met je als je overgevoelige dochter zich zelfdestructief gaat gedragen? Kan een kind zijn depressieve moeder gelukkig maken? Deze en andere vragen liggen ten grondslag aan de dertien aangrijpende, waargebeurde verhalen van *In de beste families*. We maken kennis met de 14-jarige boerenzoon Bart, wiens vader zich de nieuwe Messias waant. Met een jonge vrouw die zich staande probeert te houden na de psychose van haar partner. Met de 57-jarige Frans die zijn echtgenote ziet aftakelen. Met een perfect gezin dat door het manische gedrag van de oudste zoon uiteenvalt.

In een trefzekere stijl vol mededogen en humor kruipt Paul Teunissen in de huid van mensen die hun dierbaren zien lijden aan ziektes als dementie, depressie, schizofrenie en borderline.



Paul Teunissen schreef voor *Trouw* en *De Groene Amsterdammer* en publiceerde *Extreme overlast*. *Portretten van op drift geraakte levens*.

Over *Extreme overlast*:

'Fraai en helder beschrijft Teunissen de levens van mensen die het spoor bijster zijn geraakt.' – *de Volkskrant*

ISBN 978-90-204-0903-1



9 789020 409031

ljveen.nl